

**Afsender**  
**KriSoS-Basen**  
Syrenvej 11  
7200 Grindsted

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

Alle henvendelser kan rettes til:

## **KriSoS-Basen**

Syrenvej 11  
7200 Grindsted

Tlf.: 75 32 18 57  
E-mail: krisos@krisos.dk

**www.krisos.dk** Giro 1-620-4641

### **Formand**

Inger Ebbesen  
Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ  
tlf. 66 12 20 32  
inger.ebbesen@gmail.com

### **Ledergruppemedlem**

Redaktør  
Inga Sørig  
Hesseløvej 18  
9900 Frederikshavn  
Tlf. 20 76 30 37  
inga@krisos.dk

### **Ledergruppemedlem**

Erna Frost  
Klokkelyngen 9  
8643 Ans By  
Tlf. 86 87 03 69  
erna@krisos.dk

### **Ledergruppemedlem**

**Kai Rasmussen**  
Skovfyren 30  
8620 Kjellerup  
tlf. 86 88 23 52  
mail:kai\_r@tdcadsl.dk

### **Sekretariatsleder**

Ole Jensen  
Syrenvej 11  
7200 Grindsted  
Tlf. 75 32 18 57  
krisos@krisos.dk

### **Nordisk kontaktperson**

Barbro Fritz  
Vesterlånggatan 22  
S-578 33 Aneby, Sverige  
barbrofritz@telia.com

Ønsker du yderligere oplysninger om arbejdet, er du velkommen til, at kontakte en af ovennævnte personer, eller en af kontaktgruppeliderne som du finder på foregående side.

◆ ◆ ◆  
**Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. december 2009**  
**Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.**

◆ ◆ ◆  
**OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.**



# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

16. Årgang

September 2009

Nr. 3

## Vær med til at gøre en forskel

## - som salt på et æg !

**www.krisos.dk**

*KriSoS - foreningen der har til formål:*

*- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren  
- at inspirere til venskabsangelisation og totalomsorg*

**Indhold:**

**International Saline, Prayerweek - referater- Ingers side m.m.**

# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren  
Medlem af Healthcare Christian Fellowship International

[www.krisos.dk](http://www.krisos.dk)

## KriSoS har til formål:

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg



**”Som Faderen har udsendt mig,  
sender jeg også jer!”**

*Joh. 20,21*



# KriSoS

## kontaktgruppelødere

Ring til en af vores kontaktgruppelødere eller en fra ledergruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om

## KriSoS - Kristne i Social- og Sundhedssektoren



### 1 - Region Nordjylland

Inga Sørig, tlf.: 20 76 30 37  
Hesseløvej 18  
9900 Frederikshavn

### 2 - Region Midtjylland

Erna Frost, tlf. 86 87 03 69  
Klokkelyngen 9,  
8643 Ans By

### 3 - Region Syddanmark

Ole Jensen, tlf. 75 32 18 57  
Syrenvej 11,  
7200 Grindsted

Britta Svensson tlf. 86 55 22 11

Ålstrupvej 12  
Ålstrup  
8300 Odder

Martha Haahr, tlf. 74 48 62 03

Sønderled 6,  
6400 Sønderborg

Inger Ebbesen, tlf. 66 12 20 32  
Jervelundhaven 23,  
5220 Odense SØ

### 4 - Region Sjælland

Ingelise Jensen, tlf. 54 60 85 69  
Nakskov Landevej 33,  
4970 Rødby

### 5 - Region Hovedstaden

Grethe Riber tlf. 29 24 46 76  
Højagerparken 13 st.  
2750 Ballerup

### Leder af KriSoS:

**Inger Ebbesen**  
Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ

**Tlf.: 66 12 20 32**

**Mail: [inger.ebbesen@gmail.com](mailto:inger.ebbesen@gmail.com)**

### MEMLEM AF KriSoS

**At være medlem af KriSoS koster Kr. 150,00 om året.**

Beløbet kan indbetales på medsendte girokort. Husk : kryds i rubrikken "kontingent".

Jo flere medlemmer - jo større muligheder har vi, for at opfylde visionen.

Vær med til at støtte dette arbejde - TAK til enhver som melder sig ind og

TAK for hver en gave vi måtte modtage.

Gaver givet via Missionsfonden giro 613 9450 mkr. KriSoS er fradragsberettiget.

---

*At dele Guds kærlighed ud i hverdagen.....!*

---

## **International Saline kursus i Skandinavien - Gøteborg den 19. 9. 2009. Klokken 10 til 17**

..... en indbydelse til dem, der allerede har været med som en opfriskning og til dem, der ikke nåede at komme med, bliver der altså en ny chance.  
Du kommer vel? Inga

---

**Vær med til at gøre en forskel - som salt på et æg!**

---

### **Der går dagligt flere mennesker til Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne!**

Francis Grim

#### **NÆSTE SKRIDT**

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS bedetid i [www.bedehus.dk](http://www.bedehus.dk), der er tværkirkelig bøn for Danmark. Har du lyst til at være med kan du kontakte bedekoordinator Britta Svensson på tlf. 86 55 22 11.

Sverige: Gøteborg 19/9 09 **Saline kursus** for Norden. Gábor kommer

**Første hele uge af 2010 - Bedeuge for Europa -  
sted: Mikkelsbakke Refugium, Mors, Danmark**  
Arrangeres af Region 6, Norden / KriSoS  
(hjælper søges) Program tilsendes ved henvendelse.

1. maj bøn for KriSoS forskellige steder i Danmark. Spørg kontaktpersonerne.



Kære KriSoS folk.

En varm sommerhilsen til alle. Håber I har tid til at nyde den. I år må vi lovprise Gud for sommeren; nok regner dét, men vi har også brug for vand og varmen har da ikke forladt os. Når vi hører hvad der sker sydpå, lever vi jo en beskyttet tilværelse.

Meget er sket siden forårskonferencen .

SKSF i Sverige har holdt deres årlige konference på Hjalmargåden, en kristen campingplads med hytter og dejlige konferencelokaler og

spisesal, beliggende ved Sveriges 4. største sø. Jeg var så privilegeret, at få mulighed for at deltage og jeg nød gensynet og samværet med vore svenske venner, det smukke forårsvejr og naturen i bededagene på Hjalmargården mellem Ørebro og Stockholm. De vedtog næste år samme sted, så flere har muligheden og én for os spændende ting: At de hver især skulle medbringe ét nyt medlem, der er mindst 10 år yngre end dem selv. Dén ide behøver jo ikke at begrænses til Sverige; den kan godt kopieres af os og bruges til vores konference. Vi fik fin undervisning i etik i sundhedsvæsenet og praktisk sjælesorg af Clas Olson, pensioneret sygehuspræst fra Skara og den skønneste lovsang ledet af Selma Lundqvist, synge solo kunne hun også, meget skønt. Som besluttet på forårskonferencen, er der blevet købt bærbar Pc'er og projektor. Min egen gruppe i Odense blev udsat for det 1. forkølede forsøg, dét blev ikke ret vellykket selvom jeg havde arbejdet hårdt med PowerPoint og oversættelsen; teknikken snød mig og staklerne må udsættes for ét nyt forsøg i august. Jeg har været på en dejlig tur til gruppen i Frederikshavn med Saline. Et skønt møde og fin respons på undervisningen. Siden nåede jeg også en tur til Kjellerup og også her var der god opbakning og fin refleksion over undervisningen.

1. oktober ser jeg frem til en københavner tur, Grete Riber arrangerer.

4 jyske KriSoS folk har været i Grimstad og oplevet en dejlig norsk konference, hvor Brit Olimstad afløstes af Kristina Torskenæs, der er sygeplejelærer og blev valgt til ny leder for KFH, tillykke med dét og Guds rige velsignelse over Kristina og KFH. Vi i Danmark var så heldige at møde Kristina til Saline undervisningen med Gábor i 2008 i Frederikshavn.

Lige nu er det fællesnordisk Saline opfølgingskursus i Gøteborg lørdag

d.19.september fra kl. 10 til 17 med Gábor som vi ser frem til at deltage i. Alle er velkomne også selvom man ikke har været med tidligere og der er stor styrke i at være mange, der modtager og deler dét med hinanden.

Også Prayerweek for Europa, som vi skal holde på Mikkelsbakke Refugium den 1. uge i januar 2010 er i støbeskeen og vi har mange tanker om m.h.t. underviser, udflugtssted og lovsangsleder til ugen. Temaet bliver "Ledet af barmhjertighed". Udsprunget af bedeugen i Wales, hvor vi under bøn blev klar over, at der er et stort behov blandt svage, syge og døende i alle europæiske lande for medfølelse /Guds barmhjertighed i kontakten med social og sundhedsvæsenet.

Vi i ledergruppen beder til, at I har/får lyst og mulighed for at bakke op omkring de forskellige arrangementer og at vi til gavn for vore medmennesker må blive styrket til dét videre arbejde med at gi' åndelig omsorg og være under Kristi banner.

Kærlig hilsen Inger

## Konference i Norge 26. - 28 juni 2009

Fredag:

Bente og Kai hentede mig ved 8- tiden og vi kørte til Frederikshavn, hvor vi fik kaffe m.m. hos Inga, før vi alle kørte til færgen i Hirtshals. Der var kø, men vi nåede det i god tid.

Havde en dejlig sejltur og nød indsejlingen til Kristianssand gennem skærgården. Derefter kørte vi mod Grimstad – der var bare en tunnel som vi kørte igennem et par gange i myldretid – ikke lige min kop the – men vi kom på den rigtige vej til Grimstad, og der var kun meget små tunneler, så det var en rigtig dejlig tur. Det var et dejligt sted, dejlige omgivelser, og naturligvis dejlige mennesker at være sammen med.

Efter vi blev indkvarteret var der dejlig middag og møde med Marit – ”Til velsignelse”, hvor hun fortalte om nogle fantastiske oplevelser hun havde haft i Afrika.

Lørdag:

Morgenmad –morgenbøn. Herefter Saline ved Kristina og Barbara – det gjorde de fantastisk godt.

Om eftermiddagen var der udflugt i og omkring Grimstad. Der var en rigtig dygtig guide, som gjorde turen til en helt fantastisk oplevelse

Da vi kom hjem forberedte vi os på festaften – og det blev en festaften. Kirstina og hendes mand Sverre kom og deltog i aftenen. ( Nogle kender nok Kirstina Nøsen, fra dengang hun og Inga rejste rundt i Danmark for Krisos)

Der var dejlig sang og en god taler.

Én af sangene – ”Han tager ikke glansen af livet” – fik mig til at tænke på nogle af de andre dejlige sange vi sang da vi var unge, der bliver ved med at dukke nogle op, også efter vi kom hjem.

Søndag:

Morgenmad – morgenbøn. Vi havde aftenen før fået udleveret et kort, hvor vi skulle skrive navn og evt. bedemner på, og så blev der bedt for hver enkelt deltager.

Derefter kørte vi til gudstjeneste i Grimstad.

Vi sluttede med frokost og kaffe m.m.

Derefter kørte vi til Kristianssand – der var ikke nær så langt som den anden vej, så vi var der i god tid – der var heller ingen kø i tunnelen!

Vi gik lidt rundt i byen – fik bl.a. en is, inden vi skulle med færgen. Det var en meget flot tur i solskin, men vi skulle af før den nåede at gå ned.

Det var første gang jeg var med i Norge til konference.

Det var en helt igennem positiv oplevelse (altså bort set fra tunnellerne!).

Speciel hilsen til dem, der var med – men også hilsen til alle andre.

Erna Frost.



## KriSoS - Kristne i Social- og Sundhedssektoren.

### Trosflag:

*”Byg borg af hverdags stene”. Inga*

Det er sommerferietid og desværre også sygdomsfraværstid, så dagene har været hårde at komme igennem, idet jeg har måttet lægge ekstra byrder på personalet, hver morgen.

Fredag gik det da helt skævt.

To ekstra sygdommeldinger og der var i forvejen ikke mere tid.

Jeg havde bedt Gud om ekstra hjælp og fik fundet lidt munterhed frem selv, men ikke helt nok kunne jeg godt mærke. Flere havde passeret ”Sukkenes bro”!

Jeg nævnte det:

at jeg ikke havde behov for at høre sukke, men gerne en kvik bemærkning.

En af de musikalske stemte i med ”Oh Happy day.....” der skete en forvandling i flokken, og det var endda regnvejr de skulle ud i også.

Vi fik en god start på dagen og jeg takkede Gud!

Vi fik midt i morgenkaos startet med gospel. Det var Hans værk.

Sang og musik forvandler sindet.....!

Lad os synge lidt mere!

## Indtryk fra konference i Grimstad 26. – 28. juni 2009.

For at være med til møde i Norge, er det nødvendig med en færgebillet, så den bliver bestilt og vi er heldige at få en økonomipakke som er noget billigere end en normal billet, det var med til at gøre turen billigere.

En dejlig sejltur fra Hirtshals til Kristiansand, så var det bare at køre til Grimstad, det tog meget lang tid at komme ud af Kristiansand på grund af meget trafik og lange køer. Godt ude af byen så var det bare at følge med i hastighedsbegrænsningerne for der er ofte fotofælder i Norge, men vi kom godt til Grimstad og fik anvist værelserne vi skulle overnatte i, de var gode også sengene!

Til mødet fredag aften var der en der sang flere sange. Der var bøn og fællessange samt en god kop aftenkaffe.

Lørdag formiddag samledes vi til bøn og forbøn, derefter var der præsentation af international Saline ved Kristina Berg Torskenæs og Barbara G. Lovett, det var godt fremlagt det var let at forstå, for der blev talt meget tydeligt. Til tider kan det godt være lidt svært at forstå norsk, når der bliver talt meget hurtigt og hvis der er dialekt med i talen.

Efter frokosten var der bustur i Grimstads omegn, hvor vi blandt andet var inde og se et friluftsteater, hvor der var lydprøver til en forestilling, der snart skulle vises, teateret var lavet i et gammelt nedlagt stenbrud, der var flot akustik på stedet. Vi så mange flotte steder med fantastisk udsigt fra fjelde ud over vandet, en dejlig tur, men meget varm da solen skinnede fra en skyfri himmel.

Om søndagen var til gudstjeneste i Misjonskirken en dejlig gudstjeneste, hvor der var barnevelsignelse, det var barnets farfar der foretog velsignelsen da han var tidligere præst ved kirken. Efter frokosten var det tid til at pakke sammen og sige farvel til vennerne i Norge efter et dejligt samvær, og så var det tid igen at komme til Kristiansand for at komme med færgen til Hirtshals, det var en flot sejltur, da vi først var i Hirtshals kl. 21.45 så var solen på vej ned det var et meget flot syn.

Mange hilsner fra  
Kai Rasmussen



# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

**Vær med til at gøre en forskel - som salt på et æg!**

**International Saline Kursus  
lørdag den 19. september kl. 10 til 17.  
Tabernaklet, Storgaten 39, Gøteborg**

**9.30 til 10. kaffe og betaling. Pris 300,- svkr. - uden frokost.**

**Underviser i vigtigheden af at yde åndelig omsorg er  
Dr. Gábor Gjóri, Ungarn ud fra 5 spørgsmål:**

**Hvorfor er tro vigtigt i vores arbejde?  
Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at  
opfylde Guds kald?  
Hvad kan jeg gøre? (midt i en travl hverdag)  
Hvilke andre redskaber har jeg til rådighed?  
Hvordan kommer vi videre herfra?**

Yderligere oplysning og **tilmelding senest 1. september**  
henvendelse til Inga Sørig  
på mobil +45 20 76 30 37 eller mail: inga@krisos.dk  
eller Inger Ebbesen, tlf.: +45 6612 2032 eller  
mail: inger.ebbesen@gmail.com

## Prayerweek for Europe.

Den første hele uge i 2010 bliver igen en speciel uge for KriSoS i Europa, ja, i hele verden. Den uge samles vi i KriSoS forskellige steder eller beder hjemme ud fra en bedeguide, der er udarbejdet i Sydafrika, og hvortil der sendes bedeemner fra alle lande.

KriSoS Europa samles på Mikkelsbakke Refugium fra 4. til 9. januar

## Moved by compassion

er temaet og betyder ”Ledet af barmhjertighed” og bibelteksten, der skal arbejdes med er naturligt: Den barmhjertige samaritaner. Lukas 10,25 ff.

Politiker Tove Videbæk kommer som en af underviserne.

Jeg tænker: hvor er der lidt barmhjertighed i denne verden!

Vi må bede om næstekærlighedens ånd - barmhjertighedens ånd, så vi kan gøre en forskel i vores hverdag.

Vi håber på godt fremmøde fra Danmark og de nordiske lande, men også fra hele Europa. Siden jerntæppets fald har det været en ekstra oplevelse at komme sammen i Europa.

Du kommer vel?

---

Herre, led i dag min færd,  
så jeg ser min næstes nød.  
Tal til mig, så jeg kan standse  
for at hjælpe, som du bød.  
Vis mig tjenersindets vej,  
giv mig kærlighed fra dig,

DS 697,2

Inga

## Bed og I skal få.....



***Gud hører bønner i dag som før,  
bønnen er nøglen til nådens dør.  
Bønnen kan smelte selv is og sne,  
glem derfor aldrig at be´.***

***Kor: Dybere ind i bønnen, fyld den må dit sind.  
Skal du fremgang få, må I bøn du gå  
dybere, dybere ind.***

***Alt, hvad du be´r om, vil Herren gi´,  
bundne han løser af lænker fri.  
Himmelens sluser dig kraft vil gi´,  
blot du til bønnen ta´r tid.***

***Bed for de ufrelste, bed, ja bed,  
selv om du aldrig får frugter at se.  
Tænk om du hjemme i himlens kor  
ser dem i skaren så stor.***

***Markerne hvide til høsten står,  
endnu så mange i verden går.  
Timerne iler så rask af sted,  
glem derfor aldrig at be´.***