

Afsender  
KriSoS-Basen  
Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ

Evt.: "Returneres ved varig adresseændring"

Alle henvendelser kan rettes til:

## KriSoS-Basen

Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ  
tlf.: 66 12 20 32

E-mail: krisos@krisos.dk

[www.krisos.dk](http://www.krisos.dk)

Bank 1551-0016204641 eller Giro 01-16204641

### Formand & kasserer

Inger Ebbesen  
Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ  
tlf. 66 12 20 32  
inger@krisos.dk

### Ledergruppemedlem

Redaktør  
Inga Sørig  
Lindegaardsvej 18  
3630 Jægerspris  
tlf. 20 76 30 37  
inga@krisos.dk

### Ledergruppemedlem

Erna Frost  
Klokkelyngen 9  
8643 Ans By  
tlf. 86 87 03 69  
erna@krisos.dk

### Ledergruppemedlem

Kai Rasmussen  
Skovfyrren 30  
8620 Kjellerup  
tlf. 86 88 23 52  
kai@krisos.dk

### Ledergruppemedlem

Connie Kjær  
Rosenvænget 24, 1-4  
3600 Frederikssund  
tlf. 22 11 39 66  
conniekjaer@live.dk

### Nordisk koordinator

Inga Sørig  
Lindegaardsvej 18  
tlf. +45 20 76 30 37  
inga@krisos.dk

Ønsker du yderligere oplysninger om arbejdet, er du velkommen til, at kontakte en af ovennævnte personer, eller en af kontaktgruppemedlemmerne som du finder på foregående side.

◆ ◆ ◆  
Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. december 2012

Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.

◆ ◆ ◆

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.



# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

19. Årgang

September 2012

Nr. 3



*KriSoS har til formål:*

*at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren*

*- at inspirere til venskabsmission og totalomsorg*

## Indhold:

Ingers side - Tordenskjoldsprædiken - Næste skridt - Referat fra Nordisk konference & 60 års jubilæum i Sverige

# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren  
Medlem af Healthcare Christian Fellowship International

[www.krisos.dk](http://www.krisos.dk)

**KriSoS har til formål:**

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg



**”Som Faderen har udsendt mig,  
sender jeg også jer!”**

*Joh. 20,21*



# KriSoS

## kontaktgruppelidere

Ring til en af vores kontaktgruppelidere eller en fra ledergruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om

## KriSoS - Kristne i Social- og Sundhedssektoren



### 1 - Region Nordjylland

ledig

### 2 - Region Midtjylland

Erna Frost, tlf. 86 87 03 69  
Klokkelyngen 9,  
8643 Ans By

### 3 - Region Syddanmark

Lis Touhy, tlf. 23 47 71 31  
Gl. Tingvej 13  
6818 Årre

### 4 - Region Sjælland

**Connie Kjær**  
Rosenvænget 24, 1-4  
3600 Frederikssund  
tlf. 22 11 39 66  
[conniekjaer@live.dk](mailto:conniekjaer@live.dk)

### 5 - Region Hovedstaden

Inga Sørig  
Lindegaardsvej 18  
3630 Jægerspris  
Tlf. 20 76 30 37  
[inga@krisos.dk](mailto:inga@krisos.dk)

### Leder af KriSoS:

**Inger Ebbesen**  
**Jervelundhaven 23**  
**5220 Odense SØ**  
**Tlf.: 66 12 20 32**  
**Mail: [inger.ebbesen@gmail.com](mailto:inger.ebbesen@gmail.com)**

### Dansk og nordisk bedekoordinator

Inga Sørig  
Lindegaardsvej 18  
3630 Jægerspris  
Tlf. 20 76 30 37  
[inga@krisos.dk](mailto:inga@krisos.dk)

### **MEDLEM AF KriSoS**

**At være medlem af KriSoS koster Kr. 150,00 om året.**

Beløbet kan indbetales på medsendte girokort. Husk: kryds i rubrikken "kontingent".

Jo flere medlemmer - jo større muligheder har vi, for at opfylde visionen.

Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave vi måtte modtage. Tak for respons på KriSoS arbejde.

Gaver via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller  
giro 613 9450 mrk. KriSoS er fradragsberettiget.

# Ledet i bøn af barmhjertighed.



**Vær med til at gøre en forskel - som salt på et æg!**

***Der går dagligt flere mennesker til  
Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne!***

Francis Grim

Kristne i Social og Sundhedssektoren er kirkens forlængede arm.

## NÆSTE SKRIDT

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS bedetid i [www.bedehus.dk](http://www.bedehus.dk), der er tværkirkelig bøn for Danmark. Har du lyst til at være med kan du kontakte Inga Sørig [inga@krisos.dk](mailto:inga@krisos.dk)

**21. oktober Sundhedssektor Søndag - find bønnen på [www.krisos.dk](http://www.krisos.dk)**

**uge 2 2013 Bedeuge i Irland**

**KriSoS konference med generalforsamling i Kjellerup den 23/3 2013**

**1. maj bøn forskellige steder**

**KriSoS stand på Kirkedage i Aalborg 9. til 12. maj 2013**



Kære KriSoS familie. Håber I har haft en velsignet sommer. Som en af mine patienter sagde, da jeg spurgte hvor den fine kulør kom fra: Haven derhjemme. Jeg tænkte: Ja, når bare man har fri til at være der, så kan man også blive meget brun i Danmark, selvom sommeren har været våd; er vejret heldigvis suverænt Herrens sag. Jeg synes, det har været en velsignet sommer. Dels er bøn for OUH nu et fast integreret tilbud den sidste torsdag i måneden fra KriSoS, hvor vi møder op i kirkesalen til bøn for og med de ansatte og for at klæde hinanden bedre på, til at være kristne på arbejde. Dels har jeg været til SMF årsmøde, hvor vi så småt startede op på et samarbejde,

hvor vi vil bede for missionærer ude og hjemme, hvis vi har fælles bedemøde. Første skridt, en invitation til SMF kredsen her i Odense som står i fare for at opløses; at de er hjertelig velkomne hos os, hvis de har lyst til at deltage på OUH.

Derudover forsøger vi også at få et samarbejde i gang omkring deltagelse i "Danske Kirkedage" i Ålborg til næste år i Kristi Himmelfarts weekenden, hvor SMF vil forsøge at få deres stand udvidet, så vi også kan være med.

En fantastisk 60års jubilæumskonference for SKSF indeholdende også nordisk konference på folkehøjskolen i Mullsjö i Sverige, blev en vidunderlig inspirationskilde. Stor ros til vore svenske værter, der gjorde alt for, at det skulle blive nogle uforglemmelige dage for os 7 danskere 6 nordmænd, en islænding og knap 50 svenske deltagere fra 30 – 94 år.

Solen og søen skinnede om kap ved ankomsten og vi blev hurtigt installeret på vore dejlige værelser inden kaffen, hvor mange gensynsknus blev udvekslet. Efter middagen og den officielle velkomst i Grundtvigssalen var der lovsang og jazzmusikalisk underholdning med Gubbröra; en flok lokale mænd som med stor musikalitet og humor gav fin sang og musik.

Fredag i strålende sol, en fin udflugt hvor vi virkelig kom langt omkring, og bl.a. så mindstenen for Kalmar unionen med dronning Margrethe d.1.-dronning bukseløs som hun blev kaldt. En lokal kunstner med stor humor besøgte vi, så skøn natur og et fri-landsmuseum med Sveriges største samling "Backstugaer" læs husmands steder / små huse hvor fattige mennesker tilbage fra 1600tallet boede. Fredag eftermiddag fik vi tid til at gå tur ved den smukke sø, mens svenskerne holdt generalforsamling. Om aftenen skulle naboerne læs DK/Norge og Island underholde og SKSF fik gaver. Lørdag fik vi fin undervisning af præst og forfatter Liselotte J Andersson, som sagde mange kloge ord om vores forhold til hinanden set under en kristen synsvinkel. Om aftenen var der festaften med en 3rettes menu og fortællinger fra medlemmerne om, hvad medlemskabet af SKSF havde betydet for den enkelte og der fik jeg virkelig en "Aha-oplevelse" om, hvad en mentorordning kan betyde. Hvilken afgørende forskel for medlemmerne og foreningens fremtid det kan få. En ung læge fortalte hvordan et 90-årigt medlem under hende uddannelse havde bedt for og med hende, for at hun skulle blive en aktiv kristen i sit arbejde og hvilken kolossal betydning, det havde haft for hendes bevidstgørelse omkring betydningen af hendes valg.

Derfor en opfordring: Alle I der sidder rundt omkring og er vore forbønsvener; tænk på om ikke I kender en ung som er under uddannelse indenfor social eller sundhedssektoren som I kunne være mentor for: Spørge om I må bede for og med. Det vil jeg rigtig gerne høre om, tænk hvilken betydning for fremtiden det kunne få.

## Inga Sørig, Nordisk koordinator i HCF



Kære alle i korsflagenes lande.

Nylig hjemvendt fra SKSF og nordisk konference på et vidunderligt sted i Sverige, Mullsjö Folkehøjskole nær ved Vättern, føler jeg en dyb taknemmelighed til Gud og mennesker for det fantastiske fællesskab vi fik lov at opleve. Selv om der kan være lidt sprogvanskeligheder,

føles den kærlige ånd mellem os velsignende godt og helbredende for tunge tanker og hverdagens krav. Det var dejligt at være samlet fra Norge, Island, Sverige og Danmark og mærke at HCF visionen lever i arbejdet, der omfatter: bedemøder, magasiner, bønnebrev, konferencer, temadage, Sundhedssektorsøndag, Salinekurser m.m. i alle vore lande.

Særlig betydning for mig fik sangen: "Dine løfter er mange"

**5. Lær oss elske hverandre, og se hva det er Du har ment med at vi bor der vi bor! Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær, La ditt ord nå ut til hele vår jord!**

**Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd!**

**Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:**

**Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!**

Det med at vi bor, hvor vi bor, synes jeg er stærkt og i denne norske tekst bliver det også stærkt: giv os vilje til at bede. Ja, det kræver vilje at bede, det havde jeg ikke helt tænkt på før på den måde. Det kræver vilje at lukke sin dør, på hvilken måde man så gør det, og gå i forbøn. Det kræver vilje at mødes med andre for at bede.

En lille historie vi også fik i Sverige: "Mor, hvad siger du til Gud, når du beder?" "Ikke meget - jeg lytter mest." "Hvad siger Gud til dig?" "Ikke meget han lytter mest."

Tak for sidst - Guds fred og alt godt.

Kærlig hilsen Inga

## Fotos fra konferencen i Sverige:



Ledere fra alle lande sang:  
Ingen er så tryk i fare, under  
udflugten. Nederst samlet  
billede af deltagerne.

**På bådens ene åre havde han skrevet: Tro, og på den anden: Gerninger. Roede han kun med den ene åre, sejlede han i ring. Han måtte bruge begge årer for at komme frem. Du kommer ikke i Himlen ved gode gerninger. Du kommer kun i Himlen, hvis du tror på Jesus og vil følges med ham. Tror du på ham, vil det ses både i dine ord og dine handlinger. Matt 6,33: søg først Guds rige.**

Fra Indre Missions SMS-andagt

Storm P.: man må finde sig i at høre lidt af hvert, hvis man først er begyndt at snakke med sig selv!

I stedet for at jage hinanden og skyde skylden over på hinanden for alt det bras, I ikke magter at leve med, - så skyd det over på mig. Sådan stiller Kristus sig op og gør sig selv til hele verdens, til vores syndebuk. Vi får lov at skyde al vort livs skyld over på ham. Og så lider han det, der skal lides.

Det er mirakelkuren. Gud har selv taget al vor skyld fra os. Så nu behøver vi ikke at gå rundt og skamme os hemmeligt over os selv. Vi har lov at netop de gudbenådede originaler, vi er. Vi slipper for at forpeste og forgrimme vor egen og hinandens tilværelse med heksejagt, abekastning, sladder og beskyldninger. Det er den frihed, vi fejrer her i kirken hver søndag med en sjat vin og en lille bid brød, tegnet på at Gud har taget skylden fra os. Mirakelkuren mod al heksejagt.

**Så gå da frit  
enhver til sit  
og stole på Guds nåde.  
Så får vi lyst og lykke til  
at gøre gavn som Gud det vil,  
på aller bedste måde.**

**Amen.**

## **Tordenskjoldsgudstjeneste. v/ Laurids Korsgård, Frederikshavn**

Sl: 745, 385, 192, 7

Så hylér heksene igen. I aften vil bålene lyse over det ganske land. Hver bys heks vil ryge og rejse ad Bloksbjerg til. – Og vi vil smådrille vore skønne damer og ønske dem god tur.

Men for 3-400 år siden var det ikke sjov. Enhver kvinde, der var lidt mystisk ved, risikerede at blive ramt af landsbysladderer og ende på bålet. Først skulle hun naturligvis gennem hekseprøven: Hun blev bundet og smidt i gadekæret. Flød hun ovenpå, var hun en heks og dermed dømt til bålet. Sank hun til bunds, var hun formentlig uskyldig. - Omkring 1000 kvinder menes at være brændt på heksebål i Danmark. En af heksene her på egnen var Høse-Mette fra Jerup. Hun blev brændt, fordi hun havde forhekset min forgænger, præsten på Hirsholmene, Laurids Mortensen, så han druknede i 1602 mellem Hirsholmene og Strandby.

På Tordenskjolds tid var heksebålenes frygtelige epoke ved at være forbi. Og nu nøjes vi med at futte en dukke i svigermors aflagte kjole af Sankt Hans aften.

Men fænomenet heksejagt har altid ligget dybt i mennesket og det findes stadig i moderne udgaver.

Mennesket har altid haft brug for at drive det onde ud af sin midte. Når noget gik galt, eller man selv gjorde noget galt, så skulle årsagen til ulykken, - den skyldige eller vor egen skyld udryddes, ryddes ud. Det har mennesket altid haft ritualer for i alle mulige forskellige religioner og kulturer.

De gamle jøder i ørkenen havde ikke hekse. Men de lod deres ypperste-præst ofre tyre og væddere på bålet ved deres hellige åbenbaringstelt. På den måde sagde de undskyld til Gud og betalte for deres synd og skyld. – Og for at være ekstra sikre bekendte præsten folkets synder med hænderne lagt på hovedet af en buk. Denne *syndebuk* blev så jaget ud i ørkenen til dæmonen Azazel, hvor den gik til grunde. Sådan udryddede man skylden for det onde og sin egen skyld ved at lægge det hele over på dyr, som blev brændt eller jaget væk.

Egentlig er det det samme, der sker, da Jesus dør på korset. Her er det Jesus, der er syndebukken, offerlammet, der bærer al verdens skyld, tager den fulde skyld ud af vor midte og bringer den ned i dødsriget. Derfor siger han til sidst, "Det er fuldbragt".

Offertyre og syndebukke i ørkenen, Kristus på korset – eller Hose-Mette på bålet. Overalt er det det samme der sker. Skylden for det onde er der et sted. Og skylden skal sones, ryddes ud, udryddes.

Nogen må bære skylden – og lide under den. Sådan har det altid været. Sådan vil det altid være. For vi kan ikke bare have skylden til at flyde rundt og her og der og alle vegne. Vi mennesker kan ikke leve med skyld.

Derfor bruger vi ufattelig meget energi på at finde og jage de skyldige. Når noget går galt eller ikke fungerer, så kører medierne den store heksejagt i gang. Tænk på, hvor meget jagten på de skyldige fylder i medierne, i politik, - og i vores egen dagligdag, i familier, på arbejdsplader, i foreninger og klubber. Abekastning hedder det også i politik. Hvem har aben, - hvem har skylden for at ting gik galt eller at forhandlinger brød sammen? – Tænk om vi var lige så ivrige efter at finde løsninger som vi er efter at finde skyldige.

Nej, hekse findes ikke. Men heksejagt findes overalt. Hvis man ikke rigtig magter at få sig et ordentligt liv med udfordringer, oplevelser, skønhed og fælles glæde, så kan man jo altid bruge sine fattige evner på at være negativ, på at finde fejl ved andre. Og har man ikke rigtig noget at være fælles med andre om, så kan man altid skabe et fællesskab ved at tiske, hvi-ske og sladre om hvad man helt sikkert tror, der er galt med andre. Magter man ikke at skabe positive venskaber med sunde fælles interesser, så kan man altid finde nogen at dele fælles fjender med. Fattige tomme venskaber, som kun kittes sammen af fælles utilfredshed med andre.

Det er den moderne heksejagt, som altid trives, hvor der er mennesker, - især mennesker som keder sig og ikke magter at fylde livet med andet end sladder, bagtalelse og utilfredshed.

Og den slags heksejagt kan forpeste tilværelsen både for dem, den går ud over, og for dem, der holder den i gang. For den gør livet fattigt. Den gør, at vi går glip af livets skønhed. Den tager glæden fra os. Den suger energien ud af livet, fordi vi altid skal være på vagt.

Men heldigvis findes der en mirakelkur mod heksejagts forbandelser. Den fås her i kirken. Den hedder syndernes forladelse.

Som sagt døde Kristus på korset, fordi han tog menneskehedens skyld på sig, bar den ud af verden og ned i dødsriget. Her er det Gud selv, - ham som vi jo dybest set er skyldige over for med al det rod, vi går og laver i hans vidunderlige verden, - her er det Gud selv der siger: Al jeres skyld over for mig, den tager jeg selv på min egen kappe.