



# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

26. Årgang

Juni 2019

Nr. 2

Tema: Formidling af bøn, tro og glæde  
Om sangen herunder: Læs s. 8

/:Isa Masih pesare khoda  
Cheshmye hayat:/

/:Bahre name to dast barafrazam  
Ba tamame ghalbam to ra setayam:/

**Oversættelse:**  
Jesus Kristus, Guds søn. Du er livets kilde.  
Jeg løfter mine hænder og ærer dit navn.  
Jeg priser dig af hele mit hjerte



"Som faderen har sendt mig, sender jeg jer" Johs. 20:21

## Hvem er KriSoS?

KriSoS er en dansk tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og kristen livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabsangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.

KriSoS er medlem af HCFI (Healthcare Christian Fellowship International), som er repræsenteret i mere end 80 lande. I nogle lande varetager HCF fællesskaber en stor del af kirkens diakonale tjenester, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber. KriSoS henter bl.a. inspiration i bedenetværk og i en årlig europæiske bedeuige. 1. onsdag hver måned bruges til bøn verden rundt i HCFI regi. I DK f.eks. på OUH i Odense.

## Ressourcer i KriSoS

- Bedegruppe 1. onsdag i måneden på Odense Universitets Hospital. Må meget gerne udbredes til andre sygehuse og enheder
  - Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense, Jægerspris hver måned
  - Bedetrioer
- støttet op af månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers.

Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling.

Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. Til at sætte et synligt sted, så andre ved, at man er et bedende menneske og så de kan tage kontakt ved behov for bøn. Kan købes hos Inger, se næstsidsite..

Pjece: Fuldkommen fred. Med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestilles hos Inga, se næstsidsite.

Medlemsblad tre gange om året. Med artikler, indbydelser, hilsen fra landsformand o.a.

Hjemmeside og facebookside.

Saline-ressourcer. Et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man spørger om tilladelse til at dele.

Silverline. Inspiration til at være forbeder efter man har sluttet sit arbejdsliv.

Samarbejde med andre fællesskaber, der har bøn som målsætning. Bl.a. Bedehus.dk, HealingRooms.

Ledersparring nordisk og internationalt.

Deltagelse i Europæisk Prayerweek og verdenskonference.

Candle of Compassion. Et arbejde på Nordsjælland for nydanskere.

Specielle bededage: 1. maj og i oktober - Sundheds Sektor Søndag, hvor vi opfordrer kirker til i gudstjenesten at bede SSS-bønnen, som findes på krisos.dk - som en særlig støtte til Guds riges fremme i social- og sundhedssektoren.

**WWW.KRISOS.DK**

**Facebook: Søg krisos.** Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:  
[facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts](https://facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts)

Kære læser af KriSoS-bladet

Velkommen til et blad særligt om, hvordan mennesker på forskellig måde formidler tro, bøn og glæde i deres hverdag

Jeg håber, at du må blive inspireret og velsignet af de mange ideer til at formidle tro, bøn og glæde, som du finder på de kommende fire temasider.

Dette blad indeholder desuden lidt dryp fra KriSoS' generalforsamling i april (s.7) og foreningens deltagelse på "Himmelske Dage

på Heden" (s.8). I oktoberbladet kommer der lidt mere fra Himmelske Dage. I dette blad også indbydelsen herunder, leder (s.9), hilsen fra nordisk koordinator (s.10) og kalenderen (s.11).

Mvh Else Marie Christensen  
skribent og layouter på bladet

## Retrætedag med kristen meditation

Dagens tema: *Slip livet løs*

**Lørdag den 16. november 2019 kl. 10 - 16**

**Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris**

**Pris 200,- kr. Undervisning, frokost, the/kaffe, frugt og kage**

**Underviser: Kropsterapeut Dorte Karpf**

Vi lever i en travl tid og i november nærmer julen sig!

Har du en længsel efter at søge stilheden?

Velkommen til en dag i stilhed og tid til fordybelse i Guds kærlighed.

Denne dag vil du blive undervist i kristen meditation.

Være i stilheden til at søge den person du er skabt til at være.

Påklædning efter årstiden, så du kan gå en tur i Jægerspris Slotspark.

Kl. 10 - 13 Undervisning og stilhed

Kl. 13 - 14.30 Frokostpause. Vi serverer vegetarmad for at give kroppen fri for kød og rense ud i krop, sind og ånd for en dag

Kl. 14.45 - 16 Kaffe, kage og "Det glædelige tilbageblik på dagen"

**Velkommen til en dag  
i stilhed og nærhed - væk fra  
hverdagens travlhed.**



**Tilmelding til Inga  
Helver  
senest 8/11 2019:  
Mobil: 20 76 30 37  
eller inga@krisos.dk**

Arrangør: KriSoS  
www.krisos.dk



Rejsestalden her i kanten af park og skov

## Om naturligt at dele tro i hverdagen

Jeg har kender en sygeplejerske, Margit, som har det naturligt med, at når kollegerne fortæller om deres oplevelser og hverdage, så fortæller hun også om sine og også om det, hun oplever i kirken, på lejre o.lign. Jeg tænker selv, at man let kommer til at adskille, så man synes, at det gider de måske ikke at høre om.

Hør her – til inspiration: Margit havde været i kirke

Kristi Himmelfartsdag. Præsten havde holdt en prædiken, hvor han nævnte altertavlen i Ribe Domkirke, hvor Jesus er steget til himmels og kun hans fødder stikker ud af skyen. Margit spurgte kollegerne, om nogle af dem havde været i Ribe Domkirke og om de kunne huske den altertavle. Hun fortalte, hvad hun havde fundet spændende i præ-



Billedet er ikke fra Ribe, men samme tanke

stens overvejelser om ensomheden disciplene må have stået tilbage med. Men at Jesus lovede at være hos dem og hvor fantastisk det er som kristen at vide, at Jesus er hos os altid. Margit delte simpelthen sin egen begejstring

over det, som hun havde lært og var blevet mindet om ved at være i kirke. Meget inspirerende. Og meget omsorgsfuldt. Fordi hun ikke bare fortæller, at i går var jeg i kirke og det var dejligt.

Som jeg typisk gjorde, da jeg var i arbejde (jeg er i dag førtidspensionist, men uddannet social- og sundhedsassistent). Men Margit deler også, hvad det betød for hende ud over det menneskelige fællesskab. Så kollegerne får en chance for at vide, hvorfor det betyder noget at have Jesus i sit liv.

Mvh Else Marie

## At bede 9:38 sammen med tusinder af kristne



Telefonen bipper. Klokken er 9.38 og tid til at bede: *Mattæus 9.38 - Herre, send arbejdere ud til din høst.* Tilføj gerne: "Vær med alle, der arbejder i Social- og Sundhedssektoren. Vær med dem, de hjælper og de pårørende. Amen.

Lynbønnen bedes ud over hele jorden. Inga fra KriSoS beder den - og måske andre, du kender?

Hvis du kan engelsk, kan du læse mere på: [ninethirtyeight.org](http://ninethirtyeight.org).

Baggrunden for bønnerne finder du i versene nederst på s. 6.



## Besøgshunden Maggie

Jette Strand har besøgshund. Hendes hund Maggie er besøgshund på plejecenter Skovhuset.



Jette skriver: Maggie gør stor lykke. Mange sidder og sover, når vi kommer, men når de ser Maggie vågner de op. Maggie vækker stor glæde, og nogle begynder at tale om dengang

de selv havde hund - så kommer snakken i gang. Jeg er så glad for, at kunne gøre dette sammen med Maggie. Gøre andre glade og gøre en forskel i en lidt trist hverdag. Så kan anbefales. Både børn og dyr giver glæde. Så dejligt. Kh Jette og Maggie.



## WWJD What would Jesus do

What would Jesus do? Hvad ville Jesus gøre/hvordan ville Han handle?



Lis på 78 år fortæller: For cirka et år siden fik jeg 5 armbånd med teksten WWJD forærende af en ung handicappet kristen pige, med

henblik på at videregive dem i Jesu navn.

Kort tid efter mødte jeg et par store drenge, der gik i 2.G. De spurgte mig høfligt: "Hvad i alverden er det for festivaler sådan en gammel kone går til?"

Jeg svarede: Af og til står jeg i en situation, hvor jeg ser på armbåndet, hvor der står "Hvad ville Jesus gøre?" Begge drenge bad om og fik et armbånd med glæde.

## Et hæfte at give til én, som oplever krise og død

Inger Ebbesen, som er landsleder for KriSoS, anbefaler dette fine lille hæfte, som Bibelselskabet har udgivet. Hæftet kan gives til mennesker, som har mistet eller står i livstruende sygdom. Inger fortæller, at det er godt både til mennesker, som har kendt til bøn og fællesskab med Gud og til de, som ikke har.

I hæftet fortæller seks personer, der alle har oplevet, at livet gør ondt, ærligt om angsten, sorgen, smerten og ensomheden, men også om

det, som har kunnet støtte dem undervejs.

Når livet gør ondt indeholder bibelttekster og forslag til bønner og en lille vejledning til, hvordan bønnen kan bruges.

48 sider, kr. 39,95



## Hvad er du taknemmelig for idag?

Else Marie, som sidst fortalte om den "taknemmeligheds-terapi", som hun deler med sin mor, har skrevet en opdatering:

Taknemmelighedsterapi handler om, at hjælpe taknemmeligheden på vej i sit liv ved hver aften at nedskrive tre ting fra dagen, som man er taknemmelig over. Derved fremmes glæden og taknemmeligheden i ens liv over, hvad godt der er givet. Uanset at dagene også kan indeholde tunge og svære ting.

Jeg fortalte, hvordan min mor på 85 og jeg hver dag i en måned ville skrive tre gode ting fra dagen til hinanden. Og at vi efter den måned ville begynde at skrive ned i en kalender hver dag i stedet for.



Vi er imidlertid fortsat med hver dag at skrive de tre ting til hinanden og her efter 5½ måned kan jeg endnu mere anbefale at finde én at dele det gode fra sin dag med. Hvad enten det er en god ven eller veninde eller et nærtstående familiemedlem.

Jeg smiler næsten hver dag, når jeg lige hører lidt fra min mors dag.



Vi skal begge nogen gange lede lidt i hukommelsen for at finde dagens bedste. Hvad lavede jeg egentlig i dag? Hvad oplevede jeg? Hvem mødte jeg?

Lad det være en tak til livet og en tak til vores himmelske far, som har gode og kærlige planer for vores liv.

## Brug af lys på gravsten

I sidste blad blev bragt et citat af Tine Lindhardt, biskop på Fyn. Sidste del af citatet lød: "Den korteste bøn er "tak". Den næstkorteste er "hjælp"".

Citatet er fra en artikel i et tillæg til Fyens Stiftstidende i februar 2019: "Kirkens veje. Kyndelmisse 2019". Senere i artiklen fortæller biskoppen om hendes egen måde at bruge lys på sin afdøde mands grav. Hun tænder ofte to lys: Et for tak og et for hjælp. "Normalt står jeg og tænker lidt over det liv, vi har haft sammen.



Det siger jeg tak for. Alt det gode, vi har givet hinanden. Og jeg siger hjælp: Giv mig styrke til at leve det liv, man skal leve, siger hun." De to lys markerer "en bøn om styrke og om taknemmeligheden over den tid, hun og hendes mand havde sammen."

Ideen er hermed givet videre til eget brug og til mødet med mennesker i sorg. Ved graven eller i livet at tænke og/eller tænde et tak-lys: Finde det, som man kan være taknemmelig over i livet med den afdøde og gerne vende den tak til Gud. Og hjælp-lyset: Bede Gud om styrke til det liv, som nu er den tilbageblevnes.

*Og han sagde til sine disciple: "Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor Ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind". Mattæus 9, 37-38, Bibelen på Hverdagsdansk. Se mere s. 4, nederst.*

## Candle of Compassion

Inga Helver, som leder arbejdet Candle of Compassion, fortæller:

”Lørdag den 18. maj havde 20 af mine nydanske kristne venner sagt ja tak til min indbydelse til Candle of Compassion. Det er det arbejde, hvor vi i KriSoS rækker ud til dem, der er nye i Danmark fra



bedste!”

Iraq, Iran, Afganistan og Eritrea og er bosiddende på Sjælland.

Det blev en dag med hygge og fællesskab – en masse snak og leg, mens dejlige kager, the og kaffe blev sat til livs.

En dag fyldt med tak til Gud, der leder alt til det



## Et ”bøn-gør-en-forskel” mærke i brug

Hej Inga.

Jeg MÅ lige fortælle dig, at jeg allerede har givet

det første mærke bort.

På vej hjem mødte jeg en veninde i SuperBrugsen. Hun var helt stresset over nogle problemer i hendes liv.

Jeg fik snakket med hende der i mylderet af mennesker og gav hende så mærket.

Jeg fik et stort knus!

Tak at du gav mig nogle med det samme!

Kh. Berit.



## Dryp fra KriSoS' generalforsamling



Lørdag d. 6. april holdt KriSoS generalforsamling i Odense. Der var genvalg til bestyrelsen og kontingent er fortsat 150 kr. Foreningen er beriget med gaver, som gør, at vi kan ad forskellige kanaler kan fremme arbejdet. Tusind tak for disse.

Vi drøftede måden at definere, hvem KriSoS er, så mennesker kan afkode: Hvad står de for. Hvad kan de evt. bidrage med ind i mit liv? Og hvad kan jeg evt. bidrage med. Der var enighed om ikke at ændre navn, men at tilføje en sætning, som definerer det, som vi primært ”indeholder”. Dette arbejdes der videre med, men det blev på dagen defineret, at KriSoS er et bedefællesskab, et fællesskab om bøn for Social- og sundhedssektoren.

Konferencer: Der blev drøftet, hvordan vi bedst muligt tydeliggør ind i deltagerens videre liv, hvad konferencen kan påvirke deres hverdag med. Der blev fremhævet en model fra en ledende medarbejder i verdensfællesskab HCFI, Chris Stein. Ud fra hans tanker, kunne vi slutte konferencer med spørgsmålene: A. Har du hørt noget i dag som du vil være taknemmelig, for at bruge i dit arbejde? B. Har du hørt noget i dag, som vil være udfordrende at bruge i dit arbejde? Alternativt – hvis konferencens emne ligger på afstand af Social- og sundhedssektoren, kan man bruge spørgsmålene fra KriSoS-blad nr. 1, 2019: Hvordan ser du det kristne menneskesyn i det vi har hørt i dag? Hvordan kan du omsætte dette i din hverdag?

# Himmelske Dage på Heden: Muslimer, der har mødt Jesus og voksede i troen i fængslet

Inger Ebbesen og jeg var blandt forskellige events på Himmelske Dage til en aften arrangeret ifm. udgivelsen af bogen herunder. Et kor af konverterede afviste asylansøgere fra Kærshovedgård sang for os. Det smeltede mit hjerte at se disse ny-kristnes Jesus-glæde.

De strålede. De elskede at synge om Jesus. Se foto med en af sangene på forsiden.

Bogens forfatter, Jørgen Hedager Nielsen, interviewede Kurt Frost fra Bibelcafé for afviste asylansøgere fra Kærshovedgård. Beboerne dér har ikke arbejde, har ikke penge, er ikke ønsket i Danmark og ikke ønsket i hjemlandet. ¼ af beboerne kommer i bibelcaféen i det lokale missionshus, 40-60 pr. gang. Alle er velkomne. Der er 30-40 frivillige fra et stort opland som bl.a. henter og afleverer beboerne hver uge til torsdagens bibelcafé og søndagens gudstjeneste. Der er masser af sang om torsdagen og bibelundervisning. Imens er der nogle, som går til dåbsundervisning hos sognepræsten. Caféen inviterer ikke til dåb, men asylansøgere efterspørger det. På 3 år er ca. 40 blevet døbt.

Bibelcaféen kan ikke forandre de afviste asylansøgers situation, men

de kan give et frikvarter, give kristent samvær og venskab med kristne søstre og brødre. Danskere, som bryder sig om dem.



De første 30, der kom i caféen, var fortrinsvis kristne. Bl.a. Homan, som er inter-

viewet i bogen, som var kristen fra hjemlandet og som skulle have været på scenen, men åbenbart ikke magtede at stille op.

Homan har været ½ år i "motivationsfremmende fængsel" sammen med 7 andre, for at tvinge dem til at rejse ud og hjem til formentlig den visse død. Kurt Frost fortalte: Man sendte otte missionærer ind i fængslet. Det var nok ikke planen. Når de om eftermiddagen måtte komme 1 time ud, sad de og sang lovsange og Homan spillede guitar til. De bad med medindsatte muslimer for deres behov og til tro. De læste i deres bibles og kom trostyrkede tilbage til Kærshovedgård (men Homan psykisk nedbrudt). De blev løsladt en torsdag og var i bibelcafé om aftenen, hvor de 8 sang for de andre: "More love ....", på engelsk og farsi – som koret også sang for os i Herning. En sang om mere kærlighed, mere kraft, mere af Gud i deres liv.  
/ Else Marie

## Muslimer møder Jesus, Fortællinger om flugt og ny tro. Lohse.dk.



Et par tusinde muslimer er de seneste år konverteret til kristendommen og er blevet døbt i Danmark. I denne bog fortæller nogle af dem om deres flugt

fra hjemlandet og om deres vej fra islam til den kristne menighed i Danmark. De kommer alle fra Iran eller Afghanistan.

Mellem de primære interviews med konvertitterne deler en række danskere med tilknytning til flygtninge- og migrantarbejdet ud af deres oplevelser og erfaringer.



## Formanden for KriSoS har ordet:

Kære alle

Kærlighedens gerninger strømmer ned over os her om foråret; påske, bededag, Kristi Himmelfartsdag og pinse. Livet med Jesus beriger atter vores liv. Takken går opad.

Forleden sang vi igen "Navnet Jesus blegner aldrig" og ordene "ved det navn min sjæl fandt frelse" blev store for mig. Min sjæl fandt frelse og fred der.

Tak og lov, at Jesus genoprettede forbindelsen mellem Gud og mennesker og tog op til himlen for at være vores talsmand der og efterlod os med Helligånden, for at den kunne vejlede os i sandheden og som der står i

Johs.14.23: "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham og vi skal komme og

*tage bolig hos ham".* Dvs. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd flytter ind hos dig og hos mig og hos alle Guds børn med *sin fred og sit nærvær.* Vi er

aldrig uden Guds nærvær, når vi tager imod Hans gaver, Hans kærlighed til os. Selv når vi ikke kan mærke det.

Ved Himmelske Dage på Heden repræsenterede Else Marie, vores redaktør af bladet, og jeg KriSoS de første to dage af kirkedagene, iført rygsække, der viste bedene-hændermærket i stor størrelse (og med muligheder for anvendelse listet op nedenunder på rygsækken). Det var rigtig dejligt, for det gav selvfølgelig anledning til at spørge, hvor vi kom fra og hvem vi repræsenterede. Ikke så mange spurgte, men gode snakke - både med kendte og ukendte - fik vi.

Vores bedemærker bliver bredt ud og vil forhåbentlig medføre nærvær og fred. Vi er netop begyndt at uddele af de næste 2000 mærker, og vores norske og svenske søsterorganisationer vil også lave mærker nu. Så kom frit



frem og bestil, se bagsiden.

Tanker fra generalforsamlingen: At KriSoS er et fællesskab af bedende mennesker med kontakt til social og sundhedssektoren, betyder ikke, at det er en eksklusiv klub for ansatte; men at vi gerne vil inkludere alle, vi kommer i berøring med, for at de kan opleve Guds kærlighed. At vi kan begynde bibelsk sygepleje i Guds hus ved at vise og tro, at vi har fået Hans kraft og visdom til at tage os af andre på samme måde som Han gjorde. Gud udfordrer os, ved at rejse det dybeste ønske i os, om at gøre Hans vilje. Han er ikke villig til at lade nogen gå fortabt, men til at alle skal ha' mulighed for at omvende sig (2.Pet.3.9.). Sundhedspersonale har enormt travlt og derfor ses det som naturligt at have travlt og være aktiv. Men det fører ofte til en generel apati overfor det at bede og vidne på arbejdspladsen. Man ser ikke, hvor megen skade, det medfører. Få stræber efter at udføre Herrens vilje om, at bede for velfærden i vores by eller vores arbejdsplads (Jer.29.7); ej heller er der nogen, der helt tror på, at én retfærdiges bøn er kraftfuld og effektiv (Jacob 5.16). Bønnen sygner hen, når sjælene svinder ind. Man bliver stærkere af at turde.

God sommer  
Inger Ebbesen





## En hilsen fra nordisk koordinator i HCFI:



Omsorg

for hele  
mennesket



I forrige KriSoS blad fortalte jeg lidt fra Prayerweek i Ukraine om, at der blev undervist i at flyve med 2 vinger: bøn og velsignelse. Underviseren var fra et retrætested i Wales, der hedder Ffald-y-Brennin.

Det har jeg arbejdet videre med og for nylig holdt jeg en workshop, hvor vi var 6 personer, der gennemgik, hvordan vi kan bede og velsigne Social- og Sundhedssektoren og vores by og land.

Der hører en lille bøn med som hedder Kaleb-bønnen, som jeg håber du vil være med til at bede:

Du Himmelens konge  
Se i nåde til vort land  
Opvæk din menighed  
Send din hellige ånd  
For alle menneskers skyld  
Lad dit rige komme til vores land  
I Jesu Kristi navn  
Amen

Den lille, men kraftfulde, bøn bedes ud over verden i mange lande.

Det er vigtigt, at vi beder i tro for vores land. Velsigner vores byer og velsigner mennesker i Danmark.

En velsignelse kan være:  
Må Herren velsigne Social- og Sundhedssektoren.

Jeg velsigner alle, der yder omsorg og pleje og som står på kristne værdier, i Jesu navn.

Salme 129:8b: Vi velsigner jer i Herrens navn.

Andre temaer i Workshoppen er: Fredagsbøn, der er en bøn og velsignelse for ens by/kommune og Give me five er at bede og velsigne

5 mennesker i 5 minutter i 5 dage om ugen i 5 uger.

Jeg tror på en ny tid, hvor mennesker vil vende sig til kirkerne og kristendommen igen, som noget fundamentalt og ikke bare som festarrangører ved de store livsbegivenheder.

Lad os bede: dit rige komme – din vilje ske – og kl. 9.38 bede Mattæus 9:38 Send arbejdere ud til din høst

Er du interesseret i at starte en Kaleb-gruppe er du velkommen i min telefon eller på mail. KH Inga



Bøger om retrætestedet i Ffald-y-Brennin i Wales kan købes på: [Hosianna.dk](http://Hosianna.dk)

# Kalenderen:

13.-18. oktober: HCFI verdenskonference i Pretoria. Nysgerrig? Kontakt Inga Helver, se herunder

20. oktober: Sundheds-Sektor-Søndag. Gå ind på [krisos.dk](http://krisos.dk), vælg "Det sker", herunder Sundheds-Sektor-Søndag

16. november: KriSoS Retrætedag, læs s. 3

Uge 2, 2020: Prayerweek i Israel. Mere info senere, ellers kontakt Inga Helver, se herunder. Læs om prayerweek 2019 i forrige blad.

14. marts 2020: KriSoS 2020 konference. Kost og livsstil. Rejsestalden i Jægerspris. Derefter KriSoS generalforsamling

Næste Himmelske Dage: 26.-29. maj 2022 i Roskilde

## Navne i KriSoS

**Formand:** Inger Ebbesen,

Valmuemarken 17, 5260 Odense S, mobil 3190 4223, [inger@krisos.dk](mailto:inger@krisos.dk)

**Kasserer & webmaster:** Jes Frost,

Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 8687 0369, [jes@krisos.dk](mailto:jes@krisos.dk)

**Ledergruppemedlem & redaktør:** Inga Helver

Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, mobil + 45 2076 3037, [inga@krisos.dk](mailto:inga@krisos.dk)

**Ledergruppemedlem:** Kai Rasmussen

Skovfyren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 2352, [kai@krisos.dk](mailto:kai@krisos.dk)

**Ledergruppemedlem:** Erna Frost

Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 8687 0369, mobil 5126 5618, [erna@krisos.dk](mailto:erna@krisos.dk)

**Nordisk Salinekoordinator:**

Anne Marit Dugstad, Norge, [annema.dugstad@gmail.com](mailto:annema.dugstad@gmail.com)

**Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:**

Inga Helver, [inga@krisos.dk](mailto:inga@krisos.dk)

**Skribent og layouter på blad og materialer:** Else Marie Christensen, [em@ddv36.dk](mailto:em@ddv36.dk)

**Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.**

**Forsiden af dette blad:** En sang fra Bibelcaféen i Bording, læs s. 8.



## "Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne"

Sagt af Francis Grim, stifter af Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

## KRISOS HAR BRUG FOR DIN STØTTE

**Du kan støtte KriSoS med forbøn, respons, medlemskab og gaver**

**Vi har brug for forbedere** for at gå Guds veje med KriSoS.

**Vi har brug for dig som medlem.** Du støtter et bedefællesskab i social – og sundhedssektoren og du kan tage del i det, se mere s. 2. Gennem bladet kan du blive informeret og inspireret i dit liv og tjeneste. Giv gerne et medlemskab i gave til en kristen, der har/kan få omsorg for sektoren og/eller arbejder i sektoren.

**At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150 om året.** Du kan melde dig ind via [www.krisos.dk](http://www.krisos.dk) eller ved at indbetale 150 kr. på bankkonto 1551 - 0016204641 eller giro +01, 1620 4641. Skriv, at det er en indmeldelse, samt navn og adresse.

**Tak for respons** på KriSoS' tjeneste og din hverdag som forbeder.

**Tak for hver en gave**, vi måtte modtage. **Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden:** Bankkonto 9570 – 06139450 eller giro +01, 613 9450. Man skal mærke indbetalingen "KriSoS", samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og

BØN

**Slidstærke og vandfaste labels, 3 cm: 1 kr. pr. stk., 20 kr. for 25 stk. Bruges på mobil, tablet, cykel etc.**

**Ark med 12 papirmærker til breve 5 kr. pr. ark.**

**Alle priser + porto. Kontakt Inger Ebbesen, se s. 11.**



det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 5. oktober 2019. Stof til næste blad bedes tilsendt senest 9. september 2019.

**OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille ekstra blade hos Erna Frost til uddeling eller få bladet på mail hos Inga Helver til at sende videre . Se kontakinfo s. 11.**

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde